

Herleef de Natuurreligie

VOOR ECLECTISCHE NATUURRELIGIE BEOEFENAARS



Hulp bij KaarsMagie

Kaarsmagie

Kaarsmagie stamt ongeveer uit 1200 v.Chr. vuur werd altijd met een spirituele eerbied aangestoken

Een van de kenmerken van het element vuur is dat het een transformerende kracht is.

Vuur zet dingen om in iets fundamenteel anders. Vuur is daarom uitermate geschikt als hulpmiddel bij magie omdat je met magie altijd een verandering tot stand wilt brengen. De kracht van vuur kan je helpen dit te verwezenlijken.

Kaarsmagie is in deze tijd erg populair aan het worden, het is simpel doch effectief.

Wat zou een kerk altaar zonder kaarsen zijn?!

Hoe werkt kaarsen magie?

Benodigdheden bij Kaarsen Magie

Kaars, wierook, etherische/essentiële olie, water en zout.

2 papiertjes, naald .

Zet de elementen

Vuur (kaars), Lucht (wierook), water en Aarde (zout)

Waarom etherische/essentiële olie gebruiken en geen synthetische olie.

De etherische olie bevat niet alleen de natuurlijke geurstoffen, maar ook levenskracht of de essentie van het betreffende kruid. Dit alles mist de synthetische olie. Gebruik daarom altijd etherische oliën

Belangrijk bij kaarsen magie is; LET OP DE MAAN STAND

Wanneer je van iets af wilt, het beste bij afnemende maandag

Iets naar je toehalen, het beste met toenemende maandag

In een keer met volle kracht, met nieuwe of volle maan, maar de kaars moet dan wel in 1 keer worden opgebrand!

Bij toenemende of afnemende maan, kan in 1 keer, maar mag ook in 3 keer.

Kleurkaars en de juiste olie om je spreuk te versterker, draagt zeker bij.

Als je iets positiefs naar je toe wilt halen, kun je het beste de kaars uitblazen als je deze in drie keer opbrand.

Je geeft het dan haar levens adem, lucht beweeg haar snel maar zacht.

Is het iets waar je van af wilt, iets negaties, dan kun je de kaars beter uitknijpen met je vingers, of met een kaars dover, je smooit dan als ware de kiem.

Schrijf je spreuk op een 2 papiertjes, foutloos en netjes.

1 papiertje is voor het verbranden, de andere bewaar je waar niemand het kan vinden, wanneer de spreuk zijn magie heeft gedaan. Zet wel de datum op het papiertje dat je bewaart en welke kleur kaars, voor wat en welke kruiden en olie. Schrijf wanneer de spreuk zijn werk heeft gedaan, op in het boek of shadow. Gooi deze spreuk dan weg!

Schrijf je spreuk foutloos op in je kaars met een naald.

De kleur van de kaars heeft ook invloed op je wens/spreuk.

OPLADEN VAN JE KAARS

Om de kaars op te laden, neem je hem in beide handen. Je sluit je ogen en vormt je een duidelijk beeld van wat je met je spreuk wilt bereiken. Dan visualiseer je dat er een goudgele energie via je kruin je lichaam binnenkomt. Tegelijk visualiseer je dat er een donkerbruine gekleurde energie uit de aarde via je voeten je lichaam binnenkomt. Ter hoogte van je hart komen de twee energiestromen samen, waarna je ze via je armen en je handen in de kaars laat vloeien. De energie komt dus niet uit jezelf, maar uit de aarde, de vrouwelijke energie van de Godin en uit de lucht, de mannelijke energie van de God en van de zon. Het doel wat je wilt bereiken is hiermee geladen met energie en op de kaars overgebracht.

Dan zelf je de kaars in met de juiste olie, die past bij de spreuk, niet te veel.

Je neemt de kaars in de hand, doop een wijsvinger van je andere hand in de olie en wrijft de olie met je vinger vanuit het midden van de kaars naar boven, naar de lont toe, omhoog naar de astrale wereld waarin je magie zal worden opgewekt. Dit doe je dus rondom. Dan strijk je wat olie vanuit het midden van de kaars naar beneden om de magie in de gewone wereld werkzaam te laten zijn. Ook helemaal rondom

Dan prikt je, jezelf in je vinger, tot het bloed, het bloed doe je op de kaars en op het papiertje met de spreuk, (niet op het papiertje die je bewaard)

Je bekrachtig nu de kaars met de 4 elementen en citeer duidelijk met wat er in je opkomt voor wat er nodig is bij deze spreuk. Je steek de kaars aan, voor je het papiertje met de spreuk verbrand, kun je deze ook nog door een wens steen* halen, verbrand vervolgens het papiertje (opgerold in de vlam van de kaars) met de spreuk, je laat het papiertje uitbranden in een brandvrije pot. De as strooi je buiten ver van jouw vandaan als het negatief is, positief kan gewoon buiten in jou omgeving of tuin.

*Een wenssteen is een steen met een natuurlijke gat erin.

Dus **niet** door er zelf een gat in te maken. Heb je geen wenssteen geen probleem, zonder werkt het ook!

Wanneer je bv de kaars ontsteek, kan je de woorden ETUVACA SHELU MANA 3 keer uitspreken
Je zegt dan; volgens mijn wil en het hogere

Laat dan je spreuk en wens los

Nog een mooi ritueel

Stel jij en je partner zijn uit elkaar gegroeid en jullie willen beiden weer dichterbij elkaar komen. Je maakt hiervoor een innige spreuk die jullie innige verwantschap uitdrukt. Je laadt 2 kaarsen op, 1 symboliseert je partner de ander symboliseert jou. Kras ook de naam in de kaars. Die 2 kaarsen zet je 2 meter uit elkaar en je steek ze aan. Daarna spreek je luid en krachtig je spreuk op. Dan zet je de kaarsen dichterbij elkaar en zegt de spreuk nogmaals. Dan zet je de kaarsen zo dicht mogelijk bij elkaar en spreek je de spreuk nogmaals uit. En zo laat je de kaarsen uitbranden.

LET OP

Bindings en verliefdheidsbezweringen zijn niet blijvend, ze verliezen mettertijd hun kracht en moeten worden hernieuwd.

Maar ga zo'n bezwering aan wanneer beiden personen dit willen, het is niet zuiver om de man of vrouw bij een partner te behouden waarvan men niet meer houdt.

De magie van kleuren

Kleuren zijn een belangrijk onderdeel van vele magische systemen. Het effect van kleuren kan adembenemend zijn, denk maar aan een vuurrode zonsopgang boven een kalme zee. Met kleuren kan je ook een rustgevende omgeving creëren. Een zachte verlichting werkt ontspannend en schept een atmosfeer die perfect is voor meditatie.

Iedere kleur heeft haar eigen sfeer en een uniek psychologisch effect, hoewel we ons daar meestal helemaal niet van bewust zijn. In India en China is kleurenmagie al duizenden jaren een belangrijk onderdeel van de geneeskunde. Je kan je innerlijke krachten vergroten en je magie sterker ma-

ken door gebruik te maken van de kracht van kleuren. Draag bijvoorbeeld tijdens een bezwering een stuk zijde in je favoriete kleur of met een bijzondere magische betekenis. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste kleuren en hun magische betekenis.

- Wit staat voor het bovennatuurlijke. Het dient om kwade geesten te verjagen en om een nieuwe fase te starten.

- Rood staat voor levenskracht, macht en vastberadenheid. Rood trekt het succes aan.

- Roze is de kleur van liefde en vriendschap, van verzoening, geluk en harmonie.

- Oranje staat voor vreugde, optimisme en de wil om te slagen.

- Bruin is als een beschermend schild en duidt op natuurlijke wijsheid en voeling met de natuur.

- Geel stimuleert de geest en staat voor succes en kennis.

- Groen is rustgevend en kalmerend en een symbool van voorspoed en vruchtbaarheid.

- Blauw is de kleur van de ziel. Ze staat voor genezing, idealisme en occulte bescherming.

- Paars staat voor spirituele kracht en verwijst naar 'hogere' niveaus.

- Zwart staat voor wraak en een nauw contact met de doden. Het verwijst naar het einde van iets maar ook naar de kiemen van een nieuw begin.

- Zilver is de kleur van visioenen en intuïtie en brengt sluimerende mogelijkheden aan de oppervlakte.

- Goud is een symbool van grote prestaties, welstand en een lang leven.

Kleur/ getalassociaties

1 wit

2 nachtblauw

3 mosgroen

4 turfbruin

5 robijnrood

6 goudgeel

7 paars

8 oranje

9 paarlemoer en

de kleur van de maan

10 zeeblauw

11 zilver

22 goud