

Transcendental Soul:

De Opgestegen Ziel is klaar met z'n aardse lessen, maar komt soms terug in incarnatie puur uit Liefde, als hoger voorbeeld en leraar.

In de Boeddhistische traditie noemen we ze Bodhisattva.

Enkele vb.: Meher Baba, Mahatma Gandhi, Moeder Cabrini, Mohammed, Socrates, St. Fransiscus van Assisië, Zarathustra, Paramahansa Yogananda.