

RITUEEL OM DIERBAREN TE EREN.



Bron: <http://www.natuurreligie.nl/Feestdagen>

Samhain-Halloween-Allerheiligen.

Door het overgaan van heidendom naar het christendom zijn ook de oorspronkelijke feesten drastisch veranderd. En werden deze feesten verboden, verbannen en tot op heden vergeten. Niemand weet meer hoe het ooit was en laat staan hoe het ging.

We kennen Samhain alleen onder de naam Halloween en Allerheiligen. Maar hoe deden we dit eeuwen terug v.Chr.? We weten dat de oermens één was met de natuur, de overgebleven inheemse volkeren dat nog steeds zijn. Wij, anno nu, als mens ver maar dan ook ver van de natuur af staan. Sterker, als iemand anno nu dicht bij de natuur is gaan staan dit modern, zweverig of geiten wollen sok genoemd wordt, laat staan dat we nog weten hoe een feest als Samhain ging. Maar 1 ding is zeker, modern is het niet.

Wat ging er aan vooraf?

Tijdens de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk werden vele christenen omwille van de trouw aan hun geloof vermoord. Aan deze groep christenen werd de eretitel martelaar toegekend (martelaar komt van het Griekse woord martus=getuige). De herdenking van deze martelaren is de oorsprong van Allerheiligen en werd in die tijd gevierd op 13 mei.

In 732 veranderde paus Gregorius III het feest ter ere van deze martelaren in Allerheiligen door niet alleen de martelaren te herdenken, maar ook heiligen. Omdat er nog steeds sprake was van een periode waarin vast gehouden werd aan oude gebruiken en tradities, de kerstening was immers nog in volle gang, werd deze datum niet gemakkelijk geaccepteerd omdat hij niet paste in de oude tradities. Om uiteindelijk uit deze impasse te geraken werd door paus Gregorius IV(827-844) besloten om de datum te verplaatsen van 13 mei naar 1 november.

1 november was van oorsprong de belangrijkste (Keltische) feestdag en staat bekend als Samhain. Het verplaatsen van de feestdatum naar 1 november was dan ook een wijs besluit van paus Gregorius IV, omdat de betekenis van dit feest veel beter paste bij de van oorsprong Keltische feestdag Samhain, alleen had het nu een christelijk tintje. Weg met de natuurgodsdienst die verboden was. Bron lees verder <https://www.dodecaeder.nl/halloween-allerheiligen>

In vroegere dagen hielden de mensen 8 feesten van het jaarwiel, 4 seizoensfeesten en 4 landbouwfeesten. Samhain is zo een landbouwfeest ook de laatste op het jaarwiel en de aankondiging van het eind van het jaar en van de zomer en luid het nieuwe jaar in. Samhain werd met zonsondergang op de avond van 31 oktober gevierd, 1 nov was start en het begin van een nieuw jaar, zeg maar het oud en nieuw van nu.

Letterlijk betekent Samhain "het einde van de zomer", einde van het jaar en luidt dus als zodanig de winter in. Het begin wat het nieuwe markeert. Het land ligt braak en de laatste vruchten zijn geplukt. In die dagen brak er dan ook een tijd aan van bezinning, van dood (het oude loslaten) en wedergeboorte (een nieuw begin). Gingen we op 1 nov onze voorouders, dierbaren en dieren eren die waren overgegaan. Men dekke de tafel en zette er een extra bord bij voor de overledene dierbare(n) en legde daarop wat de dierbare graag at. Zette we een brandende kaars voor het raam of buiten bij de voordeur zodat de dierbare wist dat hij of zij of de viervoeter welkom was.

De sluiers zijn rond deze tijd tussen de werelden heel dun waardoor contact met de overledenen zielen makkelijke gaat. In Mexico wordt dit feest zeer uitbundig gevierd en heet het feest 'El Dia de los muertos'. Dan komen de zielen van overleden voor een paar uur naar de aarde. Ze worden ontvangen met bloemen, eten, kleurige slingers en muziek, terwijl

kinderen verkleed als skelet verstoppertje spelen op het kerkhof. De dood is geen taboe in Mexico. De dood opzicht is geen reden voor vreugde. Maar er bang voor zijn of eindelijk treurig over blijven, dat is in Mexico geen optie. Dit alles neemt niet weg dat overleden opa's, oma's, moeders, tantes, ooms en kinderen gemist worden. Daarom dit feest dan is iedereen blij, dat de zielen aan gene zijde één keer per jaar toestemming krijgen om hun verwanten op aarde te bezoeken. <https://youtu.be/bY9CdisU67Q>

Het ritueel.

Je hebt nodig:

Foto's van je dierbaren en evt de nog overgebleven spullen.

Zwarte kaars,

Ketel of vuurvaste schaal

Bruin kleed, om het altaar mee te bekleden

Kelk,

Zwarte pen en papier,

etherische olie zoals;

Cypress-Overgangperiode. We maken allemaal wel eens een moeilijke periode door, gaan een verandering door in ons leven. Vooral door de pijnlijke overgang daar kan Cypress je bij steunen. Het is een goed middel bij grote veranderingen, bijv. bij het verlies van een dierbare, of breuk van een relatie. Cypress valt onder de noemer naaldbomen, het blad blijft altijd groen. Sempervirens is de Latijnse naam van de boom wat betekend 'eeuwig levende' en verwijst dan weer naar het altijd groen blijvende blad van de boom. Ook een verwijzing in zien naar leven na de dood. Deze boom werd bij de oude Grieken en Romeinen gewijd aan de Goden van de onderwereld en het hiernamaals. Al duizenden jaren vind op kerkhoven cipressen en worden er bomen geplant, wellicht om ons te herinneren aan het eeuwige leven. Deze olie brengt ons dan ook troost en geeft je kracht in het uur van de dood. Dood zowel letterlijk als figuurlijk.

Cedarwood-Banden met het Goddelijke. Deze olie werd als wierook al ingezet bij de oude beschaving in Egypte tot de Tibetaanse beschaving. Zo was men overtuigd dat het spirituele leven door ceder versterkt werkt en de banden met het goddelijke erdoor werd aangehaald. Ceder helpt je door alles wat onze geest heeft verstoort, heen te werken.

Frankincense- Olibanum/frankincense helpt je de banden met het verleden te breken, speciaal als het je persoonlijke groei in de weg staat. Visualiseer hierbij de banden die verbroken moeten worden, desnoods met behulp van Engel Michael, je voorouders en dierbaren. Deze olie kan effect hebben op je lichaam en kruin, het kan het gevoel geven van kriebels op je hoofd en door je ruggengraat.

Rosemary-ochtend bescherming. Deze olie beschermd je op het paranormale niveau. Daarom is gebruik in de ochtend de meest geschikte tijd hiervoor, het stimuleert het lichaam. Rosemary is een beschermolie die ook thuis ingezet kan worden ter bescherming. Rosemarijn werd al in de middeleeuwen ingezet om kwade geesten te verjagen, hetzij in jou of in huis of op een plek buiten. De olie heeft een bijzondere betekenis voor de voorhoofdchakra-derde oog. Het geeft je het vermogen van helder denken-helderziendheid, het kan helderziendheid bevorderden.

Vorbereiding.

Enkele dagen voor 31 oktober.

Kras dan al de namen van je dierbaren ook de dieren in de kaars van boven naar beneden, dus de letters onder elkaar. Laad je kaars op en balsem deze in met cypress en cedarwood, hoe klik hier.

Schrijf op een papier de spreuk/ritueel met zwarte inkt of pen op:

*Goden en Godinnen van de donkere maanden,
In deze tijd waar de sluiers het duns zijn tussen de werelden, moge mijn voorouders,
dierbaren en dieren die zijn overgegaan in dit leven in vrede naar beneden dalen en aan mij
tevoorschijn komen.*

Laat ons samen zijn en weer één voelen voordat zij weer wederkeren naar het hemelrijk.

*Moge tijdens deze periode geschillen worden bijgelegd, niet geziene lessen gezien worden, dit
in liefdevolle woorden worden uitgelegd.*

*Zodat we het nieuwe jaar op alle fronten en met elk niveau in voorspoed, nodige overvloed,
gezondheid, harmonie, met onze eigen persoonlijke lessen en met vrede in ons hart kunnen
beginnen.*

Som mote it be

Heb je je overledene dierbare of viervoeter nog wat persoonlijks te vertellen, schrijf dit ook op een andere brief op. Schrijf alles met intentie vanuit je hart, laat het hart voor je spreken.

Schrijf weer op een ander papier op hoe jij dit jaar hebt beleefd, wat wil je anders doen, waar ben je dankbaar en niet dankbaar voor, welke banden moet je loslaten, wat wil je in het nieuwe jaar bereiken en de vraag aan de voorouders, welke les heb je niet willen zien of zij jou hierin kunnen helpen.

Kleed je altaar aan, zet de foto's van de dierbaren op het westen van het altaar. Een appel die dwars over het midden is gesneden zodat de 5 puntiger ster te zien is, leg deze ook op het altaar. Kelk met wijn of granaatappelsap, schaal met het favoriete eten van de overledene. Kleed verder je altaar naar wens en feestelijk op. En zet de gebalsemde kaars op het altaar. Ketel of vuurvaste schaal

31 oktober het ritueel

Druppel in de ochtend 1 dr Rosemary op je pols, wrijf met je ander pols erover heen, breng je polsen naar je neus en adem drie keer diep in, zegt erbij "*omdat ik beschermd mag zijn tijdens deze periode*",. Dan druppel je een dr op je voorhoofd en onder iedere voetzool (aarding).

Doe 1 druppel frankincence Op je kruin en hart chakra.

Buiten bij de voordeur en of achterdeur kun je ook een kaars laten branden en een schaal met koekjes en water plaatsen, dit mag ook met zonsondergang.

Met zonsondergang

Voor je de kaars aansteek doe je eerst weer jezelf met olie beschermen en bekrachtigen, zoals je in de ochtend deed. Je steekt de kaars aan. Wanneer de kaars brand lees je de spreuk op, daarna noem je de personen en dieren op die in je kaars staan en heet ze welkom "*ik heet u allen welkom on mijn domein, mogen niemand kwaad berokkenend zijn, blessed be*".

Lees je de persoonlijke brief voor en verbrand deze daarna, het as bewaar je in een schaal of keteltje.

Ga minimaal 10 minuten stilstaan bij je dierbaren, in gedachten spreek je met hen, mag ook met zachtjes praten. Daarna maak je er een feest van, je laat ze voelen dat ze niet vergeten bent en welkom zijn. Naar wens denk je de tafel met een extra bord.

Ivm de veiligheid doven we wel de kaars wanneer jij gaat slapen, **blaas** dan je kaars uit, zeg erbij *"mogen mijn voorouders, dierbaren en dieren morgen wanneer ik de kaars weer ontsteekt tot mij wederkeren"*.

De volgende dag 1 november bij het ontwaken olie jezelf weer, steek je de kaars weer aan, lees de spreuk op, noem de namen op en zegt *"ik heet u allen welkom in mijn domein, mogen niemand kwaad berokkenen zijn, blessed be"*.

Sta wederom weer stil bij je dierbaren, maar mag je ze vragen stellen, vraag ze alles, bespreek je jaar met ze. Sta stil bij wat je op je jaarbrief hebt geschreven, lees het eventueel op. Heb je dat gedaan bedank je iedereen voor het aanhoren van jouw verhaal en dank je voor hun liefdevolle antwoorden en dat ze aanwezig zijn. De brief verbrand je en doe je ook in het keteltje bij de andere as.

Je laat de kaars helemaal uitbranden, indien nog niet uit met zonsondergang, dan knijp je deze nu uit met je wijsvingers. Je wilt immers niet dat ze blijven. Maar voordat je dat doet spreek je eerst uit, *"ik dan u allen voor uw aanwezigheid, het is nu weer tijd om terug te keren naar uw hemelrijk, ik wens u een goede reis en tot volgend jaar"*.

Is de kaars voor zonsondergang uitgegaan, geen probleem, je wacht alsnog tot zonsondergang om afscheid te nemen. De as strooi je bij je voordeur uit, zo luid je het nieuwe jaar weer in met een Schone lij en een goed begin.

Het ritueel/spreuk berg je goed op. De inzichten en antwoorden schrijf je ook op en bewaar dit alles tot aan het volgend jaar. Je laat als waren los. Tot aan 31 okt dan sla je alles weer open en lees je wat er van dit jaar is (tot) gekomen.

Dit ritueel mag en kan naar eigen wens uitgevoerd worden. Je heb van mijn alleen handvatten gekregen. Het doel is om je voorouders en dierbare te eren. Gebruik het wat jouw past, maar vergeet niet de bron te vermelden, so mote it be.

Jolanda

Herleef de Naturreligie