

Herleef de Natuurreligie

VOOR ECLECTISCHE NATUURRELIGIE BEOEFENAARS



Verenmagie

Veren en wensen doen

Doe een wens en blaas de kaarsen uit. Doe een wens wanneer je een vallende ster ziet. Als er een lieveheersbeestje op je komt zitten, moet je een wens doen. Als het wegvliegt, komt de wens uit. Vind je in de lente het eerste viooltje en houd je dat? Dan zullen de elfjes eraan werken je wensen het hele jaar door te laten uitkomen. Doe bij de eerste blik op de nieuwe maan een wens en binnen een jaar zal die in vervulling gaan. Vind je de veer van een sialia? Dan zal er een speciale wens in vervulling gaan.

Mensen doen wensen voor veel dingen. Soms lijkt het alsof mensen redenen bedenken om wensen te kunnen doen. Dat is leuk, maar hoeveel mensen geloven eigenlijk dat hun wensen zullen uitkomen?

Willen wensen kunnen uitkomen, dan moet je er wel in geloven. De kracht van geloven slaat een brug tussen ons magische zelf en ons uiterlijke zelf. Geloven creëert wegen om wonderen te laten gebeuren en het is de blauwdruk van wat we in ons leven creëren. Het slaat een brug van het innerlijke naar het uiterlijke, van het wereldse naar het goddelijke. Daarom zijn vogels de belangrijkste bondgenoten in het laten uitkomen van wensen. Zij bewegen van de aarde naar de hemel en daarom zijn zij de experts in het bruggen slaan tussen werelden.

Er is echter een oud gezegde: 'Met wensen krijg je de koeien niet gemolken.' Met andere woorden, alleen maar iets willen zal het niet laten gebeuren. Maar er zijn geheimen om magische wensen te doen. Er is een vaardigheid om dingen in ons leven te laten gebeuren. We moeten leren hoe we op de juiste manier met de magie van het geloven kunnen werken. Ook moeten we leren een van de krachtigste instrumenten van het wensen – veren – te gebruiken. Dan zullen onze wensen vaker in vervulling gaan dan we ons ook maar kunnen voorstellen.

Hoe werkt dat dan?

Hoe kunnen we onze wensen dan in vervulling laten gaan? Is daar een magische methode voor? Het antwoord is: 'JA!' De magie van het wensen in vervulling laten gaan wordt manifestatie genoemd en vogelveren kunnen een belangrijk instrument zijn om die teweeg te brengen. Manifestatie is het proces om dingen te laten gebeuren of ze te laten ontstaan. Het proces is zowel magisch als praktisch en het

beïnvloedt alles in het fysieke leven. Om dingen te laten gebeuren – om het wensen te laten werken – moeten we weten wat de basisbegrippen van energie zijn. Energie is zowel elektrisch als magnetisch. We zenden energie uit en trekken die naar ons toe door wat we denken, geloven en doen. Als we energien naar ons toe willen trekken, moeten we de juiste boodschap naar buiten sturen, zodat wat er naar ons toe komt is wat we werkelijk wensen. Het proces van manifestatie helpt ons hierbij.

Als we iets willen manifesteren – of dat nu een betere gezondheid, meer liefde, een nieuwe baan, veranderingen in ons leven of iets anders is – moeten we daar vanuit alle lagen van ons wezen energie in steken. We zijn niet alleen maar fysiek. We zijn ook emotionele, mentale wezens, en daarom moeten we ook emotionele en mentale energie in dit proces stoppen.

We beginnen met mentale energie. We zijn mentale wezens. Als we iets willen manifesteren – of dat nu een betere gezondheid, meer overvloed of zelfs een grotere liefde is – moeten we mentale energie in dit magische proces steken. We moeten visualiseren wat we wensen en het ons voorstellen alsof het al van ons is. Beschouw je geest als een toverstaf. We moeten specifiek zijn over wat we wensen. Stel het je voor, verbeeld het je alsof het al van jou is en met zoveel mogelijk details. Zie het maar alsof je iets uit een catalogus kiest. Je hebt een voorwerp gekozen en nu bestel je het.

Vervolgens moeten we er de emotionele energie in stoppen om onze wensen in vervulling te laten gaan. Begeerte is echter niet de emotie die we gebruiken. Begeerte – alleen maar iets willen of ernaar verlangen – zal niet helpen het naar ons toe te brengen. Dat kan het proces om je wensen in vervulling te laten gaan zelfs hinderen of blokkeren.

Als we denken: 'Ik wil dit echt' of 'Ik wou dat ik dat nu had', is daar een 'maar' in besloten:

'Ik wil dit echt, maar ik kan het niet krijgen.'

'Ik wou dat ik dat had, maar ik heb het niet.'

Het erin besloten liggende 'maar' blokkeert of hindert de vervulling van je wens. De emotie die we in dit magische proces moeten stoppen heet *anticipatie*, in de zin van verwachting. We moeten verwachten dat wat we ons voorstellen en visualiseren al naar ons op weg is. Het is alsof we iets uit een catalogus hebben besteld en nu wachten tot de postbode of koerier het bij de voordeur afgeeft. We kennen allemaal dat gevoel wel. Denk maar eens terug aan een van je favoriete vakanties of aan verjaardagen toen je nog een kind was. Je wist dat je iets ging krijgen. Je

Veren Magie uit het boek van Ted Andrews

Veren magie hoort bij het element lucht. Dit is een doeltreffende manier om natuur magie uit te oefenen. Lees het goed door en je zal versted staan wanneer je het toepast.

wist niet altijd wat het zou zijn, maar je was wel opgewonden. Je verwachtte een prachtig cadeau. Dit gevoel moeten we proberen op te wekken.

Zelfs als we mentale en emotionele energie in dit proces stoppen, moeten we het materiële niet vergeten. We moeten materiële energie in het proces stoppen om het te laten werken. Bekijk het als volgt. Stel je voor dat je een nieuwe baan wilt. We beginnen die met zoveel mogelijk details te visualiseren. We stellen ons alle prachtige dingen voor die nu vanwege deze baan van ons zijn. We zijn er opgewonden over. We weten dat de baan wordt aangeboden, dat hij onderweg is. We vieren al dat hij in ons leven komt met alles wat we daardoor zullen hebben.

Het is echter niet voldoende om alleen maar mentale en emotionele energie aan te wenden. Wat we willen, zal zich nooit manifesteren als we niet iets op het materiële vlak doen om te helpen het tot stand te laten komen. We zijn materiële wezens. Het materiële deel van het proces werkt grondend. Daardoor komen de mentale en de emotionele energie vrij, zodat die voor ons kunnen werken.

Met andere woorden, we kunnen wel onze nieuwe baan visualiseren en verwachten dat die komt, maar we moeten ons er nog steeds op voorbereiden. We moeten een cv voorbereiden, sollicitatieformulieren invullen en sollicitatiegesprekken voeren. We moeten de juiste materiële actie ondernemen om te helpen, anders zal de baan zich nooit manifesteren en zal onze wens tot niets leiden. Op dit punt komen de veren erbij.

Wensen in veren ademen

We kunnen veren gebruiken om de wensenergie te helpen gronden, zodat ze met meer kracht in ons leven loskomt. Veren en vogels worden geassocieerd met het element lucht. Mentale energie komt tot uiting door spraak, waarbij ook lucht betrokken is. We gaan nu in een veer ademen en onze wensen in de veer inspreken. De vogelenergie zal die met zich meedragen, zodat onze wensen voor ons gemanifesteerd worden.

1 Kies een veer.

Je kunt iedere veer gebruiken. Vooral een veer uit je eigen achtertuin is doeltreffend. De vogels uit je tuin hebben een relatie met je en hebben ervoor gekozen een deel van je leven te zijn.

2 Zoek een rustige plaats buiten waar je niet gestoord zult worden.

Houd de veer in beide handen bij de pen en sluit je ogen. Ontspan. Hoe meer je ontspant, hoe krachtiger de energie zal stromen.

3 Begin langzaam en ritmisch te ademen.

Adem vier tellen in, houd vier tellen vast en adem vier tellen uit. Terwijl je dat doet, richt je je aandacht op je wens. Visualiseer die zo gedetailleerd mogelijk. Adem langzaam en zacht uit op de veer. Zie en voel hoe jouw wens in de veer wordt gelaten om te worden vervuld. Ga hier vijf tot tien minuten mee door.

4 Spreek je wens uit als een affirmatie tussen de ademhalingen.

De affirmatie moet niet zijn 'Ik wens...', maar eerder iets in de trant van 'Ik dank u voor mijn ideale baan' of 'Ik ben rijk op alle niveaus'. Het is niet ongebruikelijk dat er een zacht windje opsteekt bij het uitvoeren van nummer 3 en 4. Dat is een krachtige bevestiging dat de wensenergie in beweging is gezet.

5 Geef de veer een plaats om hem voor jou te laten werken.

Dit kan op verschillende manieren worden gedaan. De Noord-Amerikaanse indianen gebruikten gebedsstokken – kleine stokken waaraan de veer is vastgebonden. Die wordt dan in de grond gezet en blijft daar totdat de wens is vervuld. Je kunt de veer met een stukje touw aan een boomtak vastbinden. Elke keer dat de wind over de gebedsstok of de in de boom gebonden veer waait, wordt de erin geademde energie vrijgelaten en wordt die sterker. Als de veer verdwijnt, wat vaak het geval zal zijn, is dat een aanwijzing dat de wens zijn bron heeft bereikt en gaat rijpen.

Wanneer je dit hebt gedaan, moet je drie tot vier dagen niet naar de veer gaan kijken. Onthoud dat de wens zich zal manifesteren op het moment, op de manier en met de middelen die voor ons het beste zijn. Als je voortdurend naar de wensveer gaat kijken, zul je twijfels gaan krijgen. Deze zullen de manifestatie van de wens vertragen of en/of verhinderen.