

Baby Soul:

les; maatschappelijk overleven.

Baby Zielen houden nog steeds van die clan-sfeer, maar het wordt al wat subtieler, ze vertalen het meestal in grotere groeperingen zoals een kerkgenootschap, of een politieke partij. Baby Zielen hebben structuur om zich heen nodig en houden ervan dat iemand ze verteld wat te doen en wat de regels zijn waaraan zij zich moeten houden. De regels waaraan zij zich houden worden dan verheven tot de enige juiste regels waaraan iedereen zich dient te houden. Er is geen ruimte voor individuele invulling. Dus fundamentalistische kerken zitten er vol mee. Ze vinden het prettig om in kleinere gemeenschappen te leven met strengere regels, waar iedereen elkaar kent en waar iedereen precies weet wat er van hem verlangd wordt. De 'Amish' gemeenschappen in de V.S. zijn hier een goed voorbeeld. Ook TV evangelisten, de anti-abortus lobby en extreem rechtse politici zijn allemaal vb. van Baby Zielen.

We moeten ze echter wel lof toezwaaien dat ze proberen alles netjes en op het rechte pad te houden.

Als de Baby Zielen geen regels zouden maken, zouden de Infant Zielen ongestraft hun burens de kop afhakken, de Jonge Zielen zouden ons financieel allemaal uitkleden, de Volwassen Zielen zouden te veel met elkaar ruziën om zich van de rest iets aan te trekken en de Oude Zielen zouden niet de moeite nemen om iets anders te doen dan in hun achtertuin rondhangen!

Baby Zielen creëren de structuren van de samenleving. De belangrijkste kwestie voor de Baby Ziel is Goed versus kwaad. Ze komen net uit een nogal amoreel zielstijdperk (Infant) en beginnen te leren iets geciviliseerde te worden.

Je vindt in deze groep dan ook vele pijlers van de samenleving, die verdedigen wat ze zien als de basis van de samenleving, zoals georganiseerde religie, het gezin en de gemeenschap. Maar als ze zelf iets vreselijks doen (Incest is een typisch Baby karmastuk) dan is het: 'Satan dwong me!' Je ziet dat Baby Zielen nog niet zo goed om kunnen gaan met persoonlijke verantwoordelijkheid en omdat ze er zo van houden dat iemand anders ze verteld wat te doen, zijn ze al snel rijp voor een dictatuur.

En omdat er 1 Zielenrol is die altijd klaar staat om andere te vertellen hoe ze zich moeten gedragen, nl. 'de Priester' zullen de namen van de volgende 'Baby Priesters' je niet verbazen: Adolf Hitler, Idi Amin, Khadafy, Khomeini, Saddam Hoessein (hele Baby Soul cyclus zijn ca. 30/40 levens).

Sterk Baby Soul getinte landen zijn bv. Irak, Iran, Afghanistan (en landen in die regio), India, Laos, Cambodja, Noord Korea, de kleine dictatuurtjes in Afrika, Ierland. Latijns Amerika is in rap tempo aan het overschakelen van Baby naar Young.

Zuid Afrika is lange tijd in handen geweest van blanke Baby Souls, maar met Nelson Madela krijgt nu de grote groep gekleurde Mature Souls een kans.

Omdat we op dit niveau sterke behoefte hebben aan houvast en regels zul je deze ziele-stroming ook in de Nederlandse politiek vertegenwoordigd zien. Als we eenmaal comfortabel zijn met de grotere maatschappij en weten hoe die in elkaar zit, stappen we over naar Young Soul.