

Infant Soul:

Les: fysiek overleven.

Bij je 1e incarnatie kom je binnen als 'n '1e niveau Zuigeling Ziel' en je schrikt! Al heb je ervoor gezorgd dat je zou incarneren in 'n prettig klimaat, waar kleding niet zo noodzakelijk is, 't voedsel gewoon aan de bomen om je heen groeit, en in 'n stam met 'n paar aardige Volwassen en Oude Zielen als vb., het is nog steeds behoorlijk beangstigend. Als grote beesten je niet proberen op te eten, proberen kleine kruipertjes je bloed weg te zuigen, je eet de verkeerde bessen en je bent ziek! De hele 'Infant' cyclus is gericht op het leren om als individu in een lichaam te overleven! Daarom zijn die 1e serie levens meestal maar kort. Aan de positieve kant staat echter dat je zo vers uit de Bron bent, dat je je nog steeds sterk verbonden voelt met God, de natuur en je collega-zielen in incarnatie. De Zuigeling vermijdt onze moderne complexe culturen; die kunnen ze gewoon nog niet aan. Je vindt ze dan ook meestal in afgelegen gebieden zoals: Amazone gebied, Borneo, Centraal Afrika etc. Voor de verandering kiest 'n Infant Soul soms voor 'n eenzaam leven in een grote wereldstad, maar door hun veel te beperkte sociale vaardigheden om zich in onze ingewikkelde samenleving te kunnen handhaven, worden ze gezien als psychopaat. Als we door de Infant Soul niveaus heen klimmen leren we onderweg hoe we moeten koken, voedsel of geld als ruilmiddel gebruiken, met anderen omgaan, voor ons zelf verzorgen en we zullen uiteindelijk een primair sociaal systeem opzetten met zijn eigen wetten en taboes. In ingewikkelde systemen zoals democratie en het reilen en zeilen van politieke partijen zul je hen dan ook niet vinden. Als de les van persoonlijk fysiek overleven middels vele levens (60/70) is geleerd, gaat de ziel verder als Baby Soul.