

## Herleef de Natuurreligie



Spreek verkoop je huis.

## Huis verkopen.

Je wilt je huis verkopen, om welke reden dan ook. Het laatste wat je wilt is met dubbelen lasten te komen zitten.

Doe deze spreuk met afnemende maan, wanneer het officieel is dat het huis te koop komt staan. Donderdag is de beste dag hiervoor, donderdag is verbonden aan (god) Jupiter. Jupiter staat voor groei en voorspoed.

### **Je hebt nodig;**

Groene diner kaars, kruidnagel etherisch olie. Wierook van kruidnagel. Speldenknop, cocktail prikker

Schrijf deze spreuk (naar wens, indien nodig pas het aan) zelf op papier (zo komt je eigen kracht erin), houd visueel bij het schrijven voor je dat het huis super snel verkocht is. Brand ondertussen ook de wierook.

*Dit is ons (eerste) huis,  
we wonen er fijn.  
Het was naar onze zin,  
maar wordt te klein.  
(Er is een huis precies naar ons zin,  
daar gaan we wonen daar trekken we in).  
We gaan dit huis verkopen, laten het gaan,  
De nieuwe koper kondigt zich snel aan.*

*Dit is mijn wil, zo zal het zijn.*

Prik in je vinger met een naald en druppel je spreuk met drie druppels van je bloed op het papier zo bekrachtigd je het extra. Ook kun je op de hoeken van het papier, een druppel olie doen.

Nadat je dit hebt opgeschreven, laad je de kaars op (zie PDF kaarsmagie).

Dan loop je met het wierook door het hele huis (liefs tegen de klok in, je wilt immers van het huis af). Ook buiten in de tuin of op het balkon en terras, ook hier spreek je de spreuk uit. laat de wierook buiten verder opbranden.

Je steek de kaars op een veilige en rustige plek aan.

Dan loop je met de kaars door het huis (liefs tegen de klok in), ook buiten om alles te laten manifesteren. De kaars laat je niet buiten achter.

Verbrand nu binnen waar je de kaars aanstak, je spreuk erin, rol deze eerst op, niet te strak. leg de rol op een vuurvast schoteltje en laat het rustig uitbranden, blijf voor je houden dat het huis snel verkocht is. De as strooi je uit buiten bij de voordeur.

Spreek uit **so wil it be**

De kaars laat je ineens opbranden, of in drie dagen. Blaas de kaars uit, (niet doven).

**Stel dat; je een ook al een prachtig huis hebt gezien, kun je deze ook nog doen. Deze kan ook voor starters al dan niet kopen.**

Wil je niet dat het huis wat jullie zagen voor je neus wordt verkocht/gehuurd

Dan kan je het volgende met nieuwe maan, (dat is de maan die je niet ziet),

zie maan kalender <http://www.kalender-365.nl/maan/maanstanden.html>.

of met wassende maan, (dat is alle dagen naar nieuwe maan tot aan volle maan) doen.

koop maanwierook en eucalyptus olie etherisch, witte kaars, witte bloemen, verzilverde kandelaar.

Wit kleed en een steen (liefst die bij het huis lag), foto van het huis.

Schrijf zelf deze spreuk op

**Dit huis, het huis van onze dromen,  
zal niet een ander, maar ons toekomen.**

**Binnenkort zullen wij daar met ( vul naar wens in met wie bijv; huisdieren, onze kinderen , vriendin) wonen.**

**So mote it be.**

Ook hier, als je het aandurft, prik in je vinger met een naald en druppel je spreuk met drie druppel van je bloed op papier in, zo bekrachtigd je het extra. Ook op de hoeken van het papier, een druppel olie.

Maak op het noorden een soort van altaar. Zet daar de foto van het huis, de witte bloemen en de kaars met standaard neer, wierook, de steen erop.

Steek de wierook aan, ga rustig zitten, Kras de spreuk in de kaars en laad deze weer op. Bij het zalven van de kaars zegt je je wens op, 3 keer, Ook hier kan je druppeltjes bloed doen. Je zet de kaars in de kandelaar.

Pak de steen op, houd deze tussen je handen en visualiseer dat jullie het huis bewonen, zie dat voor je, mediteer hier 5 minuten op.

Nu pak je de wierook, met de klok mee (je wilt het naar je toe halen) maak je een cirkel bewegingen om de foto van de huis heen en spreek je de spreuk nogmaals uit. Dit zelfde doe je met de steen.

Het zelfde ritueel doe je dan met de kaars.

Dan steek je de wens weer aan, met de kaars, vang de as op en strooi deze bij het huis dat je wilt kopen/huren uit.

De kaars laat je iedere dag branden, maar let op tot aan volle maan, is deze kaars dan nog niet opgebrand, moet je de kaars begraven in de aarde zo dicht mogelijk bij het huis.

Ook iedere dag even de wierook laten branden.

Bloemen verversen tot aan volle maan.

Foto van het huis en de steen, laat je staan tot de overdracht is getekend.  
Leg de steen bij de foto van het huis neer.

Spreuk gemaakt door Jolanda  
Mentrix herleef de natuurreligie.  
[www.natuurreligie.nl](http://www.natuurreligie.nl)  
mei@2016